

Doarpstjerke Mantgum & Skillaerd
Nieuwsbrief 6
8 april 2020, Stille Week

Voorzitter	Rinse de Groot	(06) 51 96 89 90
Scriba	Boukje Jilderda	(06) 45 82 75 96
Predikant	Willemien Keuning	(06) 43637575

www.pkn-mantgum.nl

Facebook Doarpstjerke Mantgum en Skillaerd

Over grenzen

Een van de kinderen uit ons midden liet mij weten dat hij van de (openbare) school de lessen geestelijke vorming het meeste miste en hij keek daarbij schuin naar mij. Nou, dan weet je het wel. Mijn doelgroep bestaat bij dit onderwerp uit kinderen van 4 tot 90 jaar. Het verhaal zou goed kunnen dienen voor een gesprekje thuis aan tafel met elkaar of bij een virtuele ontmoeting tussen de generaties.

Opdracht

Lees het verhaal van Abraham en Lot (Genesis 13), alleen of met elkaar.

Abram en Lot waren heel rijk. Zij hadden zo veel vee dat er niet genoeg eten was voor al die dieren. Het land was te klein voor hen allebei, en er woonden ook al andere volken. De herders van Abram kregen steeds ruzie met de herders van Lot. Daarom konden Abram en Lot daar niet allebei blijven wonen.

Abram zei tegen Lot: 'We moeten geen ruzie maken, en onze herders ook niet. We zijn toch familie? Laten we apart gaan wonen. Er is genoeg land. Als jij naar de linkerkant gaat, ga ik naar rechts. Maar als jij liever naar rechts gaat, ga ik naar links.'

Lot keek goed om zich heen. Hij kon over het dal van de rivier de Jordaan kijken, helemaal tot de stad Soar.

Lot zag hoe mooi het land daar was. En er was overal genoeg water. Daarom koos Lot het dal van de Jordaan.

Abram en Lot gingen uit elkaar. Abram bleef in Kanaän wonen, en Lot ging naar het oosten.

1. Een vraag: Abram en Lot zitten te dicht op elkaar, net zoals sommigen van ons nu we meer thuis zijn dan anders. Daar komt bij Abram en Lot ruzie van. Abram zegt: Laten we uit elkaar gaan. Dan hoeven we geen ruzie meer te maken en jij mag kiezen waar je wilt wonen. Lot kiest het rijkste stuk land en Abram vindt dat goed. Wie zou jij willen zijn: Abram of Lot?

2. Bespreek samen het volgende onderwerp: Landen hebben grenzen. Ben jij zo'n grens wel eens overgegaan en wat heb je toen van die grens gemerkt? Waarom zouden er grenzen zijn? Hoe zou de wereld eruit zien als landen geen grenzen hadden? Denk jij dat grenzen tussen nuttig zijn of juist niet? Waar zou jij het liefste willen wonen: in een wereld waar geen grenzen zijn, of in een wereld waar wel grenzen zijn?

3. Ga op een fijn plekje zitten en droom eens wat weg over een wereld zonder grenzen.

Als je dan nog wat tijd hebt: maak een tekening van wat je voor je zag.

Alles wat je wilt delen, kan via deze brief, maar ook met mij: Willemien Keuning, 0643637575, wjkeuning@me.com. Als je langs wilt komen om te vertellen wat je van deze opdracht vond, ben je hartelijk welkom (met anderhalve meter afstand). Als je van te voren even belt, ben ik thuis.

Pastoraat

Gezien de ontwikkelingen, op persoonlijk vlak en in het land, durf ik mij iets vrijer te bewegen, zij het dat ik de anderhalve meter regel in acht neem. Door het mooie weer zijn er nu meer contacten op straat of bij een *praatstje oer de hage*.

Voorts geldt: als u belt kom ik er aan.

0643637575

De vier dagen van Pasen

Omrop Fryslan en de landelijke zenders bieden digitale kerkdiensten aan, die druk worden bezocht. Wij konden het niet over ons hart verkrijgen om in de vier dagen van Pasen niet present te zijn in Mantgum.

Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vindt u na 17.00 uur en op Paasmorgen na 10.00 uur, op de website eerder opgenomen momenten uit de Mariatsjerke:

www.pkn-mantgum.nl

Op Witte Donderdag vindt u naast de opname een document waarop enkele teksten bij de vier dagen van Pasen te vinden zijn en een introductie op deze dagen.

Citaten uit het nieuws

* Uit een vluchtelingenkamp in Libanon tegen de grens met Syrië: Op elkaars lip in plastic tenten; Ik geef het nog een week. Dan ontploft de boel hier.

* En dan komt het bericht dat Boris Johnson op de intensive care ligt. Als iemands leven op het spel staat, overvleugelen persoonlijke omstandigheden politieke waarde en eventuele misstappen - je ziet het aan de meelevende reacties van politieke vijanden. Opeens zit ik mij zorgen te maken over Boris Johnson. Ik check telkens de Britse nieuwssites. Denkend aan zijn zwangere vriendin, hoop ik te lezen dat zijn toestand verbeterd.

Er is veel stil verdriet in deze dagen en ook verborgen vreugde:

Paasmorgen

Een diep verdriet dat ons is aangedaan kan soms, na bittere tranen, onverwacht gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag. Waar onderdijks een stukje moestuin lag met boerse rijtjes primula's verfraaid, zag ik, zondags getooid, een kindje staan. Het wees en wees en keek mij stralend aan. De maartse regen had het 's nachts gedaan: daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.

Ida Gerhardt

Namens de Doarpstsjerke Mantgum & Skillaerd,

Willemien Keuning