

**Doarpstsjerke Mantgum & Skillaerd**

[www.pkn-mantgum.nl](http://www.pkn-mantgum.nl)

Facebook Doarpstsjerke Mantgum en Skillaerd

**17 mei 2020, de zesde zondag van Pasen**

**\* Nieuws uit de Doarpstsjerke**

**\* Bij de zondag**

Exodus 20, 1-21

Johannes 16,16-24

Psalm 126

---

## **Nieuws uit de Doarpstsjerke**

Na een tijdje niet vergaderd te hebben, zijn we als kerkenraad weer bij elkaar geweest om over de lopende en inhoudelijke zaken van onze kerk van gedachten te wisselen. Dit stond vooral in het teken van de huidige tijd i.v.m. de maatregelen rondom de Coronacrisis die ons allemaal in meer of mindere mate treft. Als Doarpstsjerke Mantgum & Skillaerd volgen we de richtlijnen voor het houden van kerkdiensten en bijeenkomsten zoals die door de classis Fryslân aan ons geadviseerd worden. De kerkenraad heeft besloten dat de kerk tot aan 1 juli dicht blijft voor de zondagse vieringen. Na 1 juli worden er weer kerkdiensten gehouden met de beperkingen zoals die daar zijn. Dit houdt o.a. in dat er tijdens de vieringen niet mag worden gezongen. Dit is spijtig, omdat dit een wezenlijk onderdeel van de vieringen met elkaar is. Vandaar dat er gekozen is voor een wat andere vorm dan we gewend zijn. De viering bestaat uit mooie muziek (orgel, piano), een verhaal, stilte en woorden van inspiratie. Deze diensten zijn korter dan we gewoon zijn. Er is meer ruimte voor ontmoeting d.m.v. gezamenlijk koffie en thee met elkaar te drinken. Na een lange tijd van minimale sociale contacten denken we dat we hier in een behoefte voorzien. Het is voor een ieder vrij om hier aan mee te doen. Men kan ook na de viering komen om met elkaar infomeel samen te zijn. De bedoeling is om dit de hele zomer te organiseren. Uiteraard garanderen wij de maatregelen zoals door de overheid worden voorgeschreven. De afstand van 1,5 meter kan worden gegarandeerd en er zijn ontsmettingsmiddelen. Uiteraard alles onder voorbehoud, we kunnen door de tijd worden ingehaald als de regelgeving door de overheid tussentijds wordt veranderd. We hopen als kerkenraad jullie allemaal op zondag 5 juli, in gezondheid, om 09.30 uur weer in de Mariakerk te mogen ontmoeten!

Ook de lopende zaken zijn weer opgepakt. Op de gemeenteavond van 11 maart jl. is er om een gesprek met de gemeente van Westerwert gevraagd door enkele gemeenteleden. Dit gesprek zou moeten gaan over de door Westerwert stopgezette samenwerking tussen beide gemeenten, mogelijk weer nieuw leven in te blazen. Inmiddels heeft dit gesprek tussen afgevaardigden van beide gemeenten plaatsgevonden. De kern van de uitkomst van dit gesprek is dat Westerwert voor het eind van dit jaar de samenwerking niet weer wil oppakken en geen gezamenlijke activiteiten wil ontwikkelen. Als kerkenraad vinden we dit spijtig, maar het is niet anders.

De kerkrentmeesters zijn druk met de voorbereidingen van de op handen zijnde restauratie van het gewelf van de Mariakerk en het van Dam orgel. Hier komt heel wat bij kijken! We worden bijgestaan door architectenbureau Brouwer en Kijlstra uit Beetsterzwaag. Het is een veelomvattend project, waarbij we dankbaar gebruik maken van de kennis en ervaring van het voornoemde bureau. Ook de toren en het kerkhof van Skillaerd heeft de nodige aandacht nodig. Nu alle afspraken en taken tussen Kerkrentmeesters en Gemeente Leeuwarden duidelijk zijn en in kaart gebracht zijn, is het tijd om hier ook de nodige onderhoudsverplichtingen vorm te geven.

Voor de 4 mei herdenking is door de gem. Leeuwarden met zorg alles van te voren in orde gebracht. Onze tuinploeg heeft op de ochtend van 4 mei de laatste puntjes op de "I" gezet. Het is nu aan ons om het ook zo te houden. Er is inmiddels een maaimachine aangeschaft, zodat we met een aantal vrijwilligers het kerkhof kunnen blijven onderhouden.

Al met al wordt er achter de schermen hard gewerkt om de Doarpstjerke Mantgum & Skillaerd met elkaar een gezicht te geven. Zichtbaar en onzichtbaar, alles in verbondenheid tot opbouw en instandhouding van onze gemeente. We doen het allemaal met veel plezier, inzet en motivatie om er wat van te maken!

Rinse S. de Groot

## Bij de zondag

### Woord en Geest: Exodus 20, de tien woorden.

*Wij hebben God vaak teveel gezien als de beschermer en de behoeder van de culturele en maatschappelijke eisen, die wij aan elkaar stellen. Als er in de politiek wordt geroepen om een terugkeer naar normen en waarden, en als er dan wordt gesuggereerd dat we daar de bijbel voor nodig hebben, dan is dat nauw verweven met dit beeld van God. Dan is Hij de grote politie-agent, die op tijd zijn handje opsteekt om ons te verbieden stout te zijn. Dan is Hij een wankele grootmoeder achter de gordijnen. Dan moet Hij grond geven aan de eisen die wij aan elkaar stellen in de maatschappij, in de cultuur  
Maar God staat juist aan de kant van hen die zijn gebroken, door hun eigen falen, of doordat zij niet voldoen aan de eisen die de cultuur, de maatschappij aan hen stelt.  
Hij kent ons, en weet dat wij stof zijn: verleidbaar en zwak*

Bert ter Schegget, hoogleraar christelijke ethiek, Leiden  
1927-2001

God als beschermer van onze normen en wetten, als de grote politie-agent die ons bekeurt als wij stout zijn: dat is, bijbels gesproken, de wereld op z'n kop. JHWH bevestigt niet onze normen en regels, hij stelt die onder kritiek. Aardiger gezegd: hij brengt die op een hoger plan. Jezus demonstreert dat als hij de Tora radicaliseert: Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: "Oog om oog en tand om tand." Maar ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.

Die eerste regel "oog om oog en tand om tand" vinden we terug in o.a. het oorlogsrecht. Er mag alleen proportioneel (in gepaste verhouding) geweld gebruikt worden. Dat is al een hele vooruitgang, vergeleken bij eer- of bloedwraak, waar geweld met steeds grover geweld wordt beantwoord. De radicalisering die Jezus in praktijk brengt, gaat veel verder, maakt een einde aan geweld, negeert het, laat het uitdoven. Die Geest leidt naar het leven. Dat is een uitwerking van de Joodse Tora die toen en nu nog steeds onze ideeën over recht en vrede te boven gaat. En toch is dat het enige antivirus tegen geweld, volgens Jezus.

Op het Pinksterfeest komen woord en geest samen.

Het woord (de wet) belooft: er komt een tijd dat je het niet meer in je hoofd haalt om tegen je naaste te getuigen, hem om het leven te brengen, jaloers te zijn op wat zij heeft en jij niet, je ouders niet te eren, geen vrije tijd te nemen om God te danken voor elke minuut dat je leeft... Integendeel, je neemt uitgebreid de tijd om vrij te zijn, te vrijen, naar je kind te luisteren en het te zegenen met een kus. Je bent met ontferming bewogen om wie gebroken is, ook als jij dat zelf bent Die tijd: die komt.



De Geest zegt: gewoon aan beginnen, nu! Het kan. Dat heet geluk, ook als je de belofte van de wet niet haalt. God staat aan de kant van hen die zijn gebroken, door hun eigen falen, of doordat zij niet voldoen aan de eisen die de cultuur, de maatschappij aan hen stelt. Hij kent ons, en weet dat wij stof zijn: verleidbaar en zwak

De Geest zegt ook: Heb lief, de vreemdeling, want hij is er eentje zoals jij, als je met lege handen staat. De één heeft niet te eten en de ander eet te veel. Samen deel je dat je stof bent, kwetsbaar, zomaar getroffen door een virus, of door honger, in levensgevaar. Wat er op je bankrekening staat maakt dan, als er aan de basale levensbehoeften is voldaan, niet meer uit, wie de voetbalcompetitie wint ook niet en nog minder of je haar wel goed zit. Woord en Geest, wet en evangelie samen, schoppen ons geweten wakker: dat wij allemaal, vriend en vijand, arm en rijk, mannelijk en vrouwelijk, met elkaar verbonden zijn. Dat heet geluk. Wij spreken allemaal dezelfde taal, ook als wij niet dezelfde taal spreken. Iedereen weet wat liefde is en verlangt er naar, wat honger is en gevoed worden, wat spelen is en bang zijn. We zijn allemaal mensen, we komen uit dezelfde bron en die bron is ook onze bestemming.

### Bij Johannes 16, 16-24

De nieuwtestamentische lezingen in deze weken voor Pinksteren komen uit het Johannesevangelie, uit een lange tafelrede van Jezus na de voetwassing op de avond voor zijn dood. Met deze rede bereidt hij zijn vrienden voor op zijn dood, op het afscheid. Hij benadrukt voor hen dat het afscheid voor een korte tijd zal zijn. Wat daar historisch achter ligt - bijvoorbeeld de verwachting van de evangelist (geschreven rond het jaar 90) van een spoedige wederkomst van Jezus - weten wij niet. Speculaties in geleerde boeken laten we achter ons. Veel gewichtiger lijkt mij het korte gelijkensje van Jezus bij deze gelegenheid:

*Jullie zullen bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen.*

*Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren*

Pinksteren, oogstfeest, herinnert mij aan Psalm 126 waar het verdriet van de ballingschap verandert in de vreugde van de thuiskomst.

*Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde,  
een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.  
Zingende keert hij terug met zijn schoven.*

### Psalm 126

Als God ons thuisbrengt  
uit onze ballingschap  
dat zal een droom zijn.

We zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.

Dan zegt de wereld: 'Hun God doet wonderen'.

God in ons midden, Gij onze vreugde.

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven  
zoals rivieren in de woestijn

die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.

Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde,

een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.

Zingende keert hij terug met zijn schoven.

Liedboek 126a, te beluisteren op

[https://www.youtube.com/watch?v=h3uF\\_3lrL3M](https://www.youtube.com/watch?v=h3uF_3lrL3M)

Met het oog op Pinksteren als het wonder van verbinding tussen mensen die elkaar naar hun aard, afkomst en gewoonte niet verstaan: een lied van Daniël Lohues in het Drents als serum tegen angst en verdriet.

### **Angst is mar veur eben, spiet is veur altied**

Ie moeten niet bange wezen  
Veur hoe de wind soms stiet  
Angst is mar veur eben  
Spiet is veur altied  
Wees mar nie benauwd  
Ie zien ja wel hoe 't giet  
Angst is mar veur eben  
Spiet is veur altied

Donkere wolken botsen soms  
Waor dan bliksem uut ontstiet  
Mar laot joe niet beletten  
Deur de kans op groot verdriet  
Haol joe mar nie in  
Stort joe dapper in de stried  
Angst is mar veur eben  
Spiet is veur altied

Zwarte nachten zwiet en jeuk  
En verlichting is der niet  
Doodsbenauwd veur alles  
Mar 't gevaor bestiet  
Dat zo naost 't slechte  
Ok 't goeie overgiet  
Denk dan; Angst is mar veur eben  
Spiet is veur altied  
Ie moeten niet bange wezen  
Veur hoe de wind soms stiet  
Angst is mar veur eben  
Spiet is veur altied

<https://www.youtube.com/watch?v=Yh8CVVWAOHo>

*is, herinnert zij zich de pijn  
niet meer, omdat zij blij is  
dat een mens ter wereld is  
gekomen.*

Uit verdriet en gemis  
wordt vreugde geboren.  
Er zijn vroege en ook late  
oogsten; soms midden in  
een lange winter; ook als  
die Corona heet.

### **Voor de kinderen van 4 tot 99 jaar**

Vlak voordat Jezus gaat  
sterven, zegt hij tegen  
zijn vrienden: Jullie  
zullen heel verdrietig  
zijn, maar jullie verdriet  
zal veranderen in  
vreugde.

Ik begrijp dat niet zo  
goed. Hoe kan verdriet  
nou veranderen in  
vreugde?

Als ik dat niet begrijp ga  
ik even stil zitten of  
liggen en dan doe ik mijn  
ogen dicht en dan vraag  
ik aan mijzelf: Heb ik dat  
wel eens mee gemaakt;  
dat ik verdrietig was en  
dat op de een of andere  
manier - ik weet niet hoe  
- ik daarna een beetje blij  
werd of getroost. Hoe  
ging dat eigenlijk?  
Hoe ging dat bij jullie?

Tot volgende week!  
Willemien Keuning