

24 mei 2020, de zevende zondag van Pasen

**Er ruist langs de wolken een lieflijke naam
die hemel en aarde verenigt tezaam.**

Het feest van de Hemelvaart van Christus komt er in onze tijd en cultuur bekaaid af. Wij leven in een plat land onder een dichte hemel. Plat associeer ik onder andere met: eindeloos polderen, zeventienmiljoen virologen, iedereen meepraten, een pet of galon veroorzaakt al gauw een rood waas. Wij maken zelf onze regels wel. Geheimen, mysteries? Wij houden van helderheid, licht op de dingen. In schaduwen en diffuus moet je wat tasten en zoeken. Wat verborgen is, moet onthuld worden.



Daar boven in die hemel; hoe fijn is het daar. Een kinderliedje van lang geleden, alsof we er al geweest waren en alsof we wisten hoe het eruit zag. En dan waren er nog dogma's en andere voorstellingen over wie daar wel naar toe ging en wie niet. Dat gaf duidelijkheid al was die nog zo gruwelijk, als de hel jouw vermoedelijke toekomst was. Alle bijbelse voorstellingen bij een hemel en "daar waar het geknars der tanden is" komen niet uit een spoorboekje over hoe het met ons zal gaan na onze dood, maar uit de profetische traditie. Daar worden mensen opgeroepen

het roer om te gooien. Dat moet wel, anders loopt het fout af. Profeten, ook Jezus, zetten deze middelen in om nu juist te voorkomen dat het verkeerd afloopt. Daar gaat het niet anders dan bij de huidige klimaat-profeten: het roer moet nu echt om, anders laten we een uitgeputte en boze aarde achter aan onze kinderen en hen die na hen komen.

De hemel is in de bijbelse verhalen geen geografische plaats boven ons, maar een plaats in de tijd: in de toekomst, in een andere dimensie die nog verborgen is. Iets dat verborgen is, hoeft niet helemaal onbekend te zijn. Een kind dat binnenkort jarig is, zoekt misschien in een verloren uurtje als niemand oplet naar mogelijke cadeautjes. Zouden die al gekocht zijn? Waar liggen ze dan? Misschien in een kast achter handdoeken of ordners? En ja hoor: gevonden. Daar liggen ze te glimmen in cadeaupapier. Kun je aan de vorm misschien iets ontwaren over de inhoud? Bij welk begeerd object zou deze vorm dan passen? Je brandt van verlangen, maar openmaken: nee, dat kan niet. En daarom verkneukel je je om de contouren van wat komen gaat. Je kunt niet wachten. Als op een geboortekaartje staat: "made in heaven", dan kijken wij niet omhoog. Wij voelen dat dit kind als een ongedacht wonder is ontvangen, niet gemaakt, en dat de ouders daar samen een glimp van hebben opgevangen.

Jezus, opstandig geleefd, geleden, gestorven, verschijnt opgewekt aan zijn vrienden en daarna "wordt hij voor hun ogen opgeheven en opgenomen in een wolk". En zij maar omhoog kijken. Twee mannen in witte kleren komen bij hen en zij zeggen: Mannen (waar zijn de vrouwen gebleven? daarover een andere keer), wat staan jullie daar naar de hemel de tureluren? Jezus is in de hemel opgenomen. Hun boodschap wordt door de vrienden opgevat als: kijk niet omhoog, maar richt je op de toekomst en ga terug naar het centrum van jouw leven, nu. In dit geval is dat Jeruzalem.

Psalm 115, 150 Psalmen *vrij*

Dat is de vraag: waar is God?
Hem alleen is het antwoord.
Niet aan ons komt het toe.
Daar waar wij niets van weten
"in de hemel" is hij.

Goden genoeg, van zilver en goud,
monden waarin geen woorden
ogen die je niet wenken
oren die niet horen
in hun neuzen geen adem....
Maar Gij zijt Mijn Hulpe Tegenover
die mij aanziet. Gij van de Tien!

Van God is de hemel
aan alle mensen kinderen heeft hij de aarde gegeven.

Van nature ben ik een ongelovig mens. De voor mij meest overtuigende kritiek op religie-in-het-algemeen tref ik in de bijbelse verhalen en dat troost mij. Ik hoef niet te geloven. Er wordt in mij geloofd. *De* basis voor humaniteit tref ik aan in de levende woorden van de menslievende God: heb lief je naaste, de vreemdeling, je vijand. Sta op voor ieder die wordt gekwetst en bedreigd. Zonder jou overleeft hij niet. Dan zul je leven.

Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar
is niet te hoog
jij kunt het volbrengen.

In het boek Exodus worden die woorden van bevrijding gespeld, uiteen gelegd en bezongen. Volgens de tekst van vandaag zijn die woorden "made in heaven" en ze houden ons met de benen op de grond. Het feest van Hemelvaart verwijst ons naar het centrum van ons leven: heilige grond, een wereld vol geheimen. De bomen en de regen fluisteren daar van.

Voor de kinderen van vier tot 99 jaar.

Waar denk jij aan, als jij het woord hemel hoort? Elk antwoord is goed.
Het is leuk om het daar samen eens over te hebben.

Tot volgende week!
Willemien Keuning

Van de diaconie

Nu er geen kerkdiensten zijn, kunnen we niet collecteren.
Maar wij vragen wel uw aandacht voor Kerk in Actie, hulp in tijden van Corona.

Corona: een ramp van ongekeerde omvang. In veel landen in Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt.

Tegelijkertijd voltrekt zich daar een ramp die veel grotere gevolgen kan hebben.

Door verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen.

Help een stille coronaramp voorkomen. Geef ook!

U kunt ook een bijdrage leveren zonder dat wij fysiek met een ponkje rondgaan. Dat kan door een bedrag over te maken op de rekening van de diaconie. NL95 RABO 0330 8535 11

De bijdragen die voor 1 juli binnenkomen, storten wij door aan Kerk in Actie, hulp in tijden van Corona.

Alvast bedankt.
De diakenen,

Jelle Sybesma & Esther Langedijk