
Van de voorzitter

Gelok en Frede

Nei in perioade fan beheinings troch it Covid-19 firus is de tiid no oanbrutsen dat it regear ús wer mear en mear frijheid jout yn de omgong meiinoar. Foar de tsjerke bitsjut it dat wy wer de sneinske tsjinsten hâlde kinne sûnder grutte beheinings en mei yn acht nimmen fan de oardel meter ûnderlinge ôfstân. Dit sil binnen de tsjerke wennen wêze, mar wy kinne elkoar yn elts gefal wer moetsje. De tsjinsten sille dizze simmer dan ek wat in oar karakter en ynfolling fan de liturgy hawwe. It earste dat oars is dat we net meiinoar sjonge kinne. Mar dat stiet ús net yn de wei om jimme út te nûgjen om dizze simmer de tsjinsten yn de oanpaste foarm meiinoar te fieren! De súnens stiet foar in elk op it earste plak en der hâlde we rekken mei. Aldergeloks hawwe wy yn ús lytse mienskip op de beheiningen nei, net folle lêst ûnderfûn fan de slimme gefolgen fan in besmetting mei it firus. De tsjerkeried ûnderskriuwt fan herte de maatregels sa't dy op it heden noch oplein wurde troch de oerheid en we folgje de oanbefellings fan de classis Fryslân foar it hâlden fan de tsjinsten. Yn tsjinstelling ta oare jierren, is de hiele simmer alle wiken op snein om 9.30 oer de tsjerke iepen foar in koarte fiering en elkoar moetsjen en kofje of tee te drinken. Ek as je tinke om net oan de fiering mei te dwaan, lykwols fan herte wolkom!

Likernôch fjirtjin dagen lyn binne wy mei alle bilutsenen, dy't mei de grutte restauraasje fan it ferwulf en it oargel fan de Mariatsjerke te krijen hawwe, foar it earst byinoar west. Sjoch de foto op dizze side. Dit wie noch net de officiële start fan dit grutte project, mar in opmaat dêrta. Dit is om it tiidrek fêst te stellen fan wannear en hoelang alles duorje sil en wannear we starte kinne. En ek om yn de kunde te kommen mei oargelisten, oannimmers en de tsjerkerintmasters. Der komt de kommende tiid hiel wat op de tsjerkerintmasters ôf, mar we hawwe der sin oan! Wy binne de lêste wiken drok dwaande mei ûnderskate fûnsen. Letter as der mear details bekend binne oer de restauraasje, sil der mear oer sein wurde. Ek is der yn maaie in gêrsmearmasjine oantúgd om it hôf op Skillaerd meane te kinnen, sadat it der eachlik byleit.



We libje yn in rûzige wrâld. Dizze maaitiid binne we troch de omstannichheden, sa as dy op ús ôfkamen, oan it tinken setten oer de mienskip dy't wy foarmje en ús eigen plak dêryn. Persoanlik haw ik de winsk dat der missskien in omslach plak fine kin hoe we mei ús hjoeddeistige hâlden en dragen yn it libben omgean kinne. Wy libje yn in ryk lân wêr in protte mooglik is en wêryn foar elkenien kânsen lizze. Ek de frijheid dy't wy hawwe is in grut goed. Eltse dei opnij lizze de winkels fol, kinne wy betreklik dwaan wat wy wolle. It each foar elkoar is yn dizze tiid foar in part ek wer op nij útfûn, mocht it nei de eftergrûn sakke wêze. Wy libje yn in prachtige provinsje mei alle romte en frede om ús hinne! It is dêrom dat ik dit stikje bislúte wol mei in segen út de 'Tona beweging'. Hjir komt alles byelkoar, de taal, it Frysk eigene, de romte en it leauwen:

De frede fan'e greiden wês oer dy
de frede fan mar en lân.
De frede fan'e loft en wêr dy,
de frede fan waad en strân.
Djippe frede mei komme oer dy,
Mei God's frede no groeie yn dy.

Allegear in goede simmer tawinske en oant sjen sneintemoarns yn tsjerke as op in oar momint as plak!

Rinse S. de Groot

Van de predikant

Dit is geen brief zoals u gewend was die in de laatste maanden te ontvangen, maar een nieuwsbrief, om te beginnen van de voorzitter.

Toen we het moesten doen zonder kerkdiensten, groeide vanzelf de gewoonte, brieven bij de zondag van het kerkelijk jaar te schrijven en te ontvangen. Die brieven vervingen de kerkdiensten niet, maar maakten het gemis een heel klein beetje goed. Daarnaast vonden de brieven ook aftrek bij mensen die niet zo gauw of nooit een kerkdienst bezoeken.

Vanaf zondag 5 juli komen we weer wekelijks bij elkaar, in de kerk. Omdat we met het oog op gezondheid nog niet zullen zingen, is gekozen voor de vorm van een ochtendgebed, gekenmerkt door meer eenvoud en stilte dan op een gewone zondagmorgen. In zo'n bijeenkomst wordt niet gepreekt in de klassieke zin van het woord.

Ik hoop van harte dat wat we in corona tijd gewonnen hebben op het gebied van vindingrijkheid, ook als het om alternatieve vormen gaat, niet over de heg gooien als alles weer wat gewoner wordt. Iemand die een gratis abonnement op mijn preken heeft, zei: ik lees liever jouw zondagsbrieven; lekker kort.

De frequentie van een wekelijkse zondagsbrief houd ik niet vol naast de diensten in de kerk. We kiezen in de maanden juli en augustus voor een tussenoplossing; eens in de veertien dagen verschijnt er een brief, die net als voorheen het ritme van het kerkelijk jaar volgt. Zo blijft de mogelijkheid dat mensen die weinig hebben met de kerk als instituut en zij die daar anders in staan, in vrijheid verzameld blijven rond verhalen van hoop die te denken geven. Zo ging het ook met de online-kerkdiensten.

Hoe we verder gaan na augustus, is nog onbekend. Suggesties zijn van harte welkom. De volgende brief verschijnt over 14 dagen bij zondag 19 juli.

Op 5 juli lezen we uit het evangelie naar Mattheus (11:28-30) een woord van Jezus aan het adres van mensen die overbelast zijn, volgens hem omdat ze verkeerde keuzes maken en verdwalen:

Kom allemaal hierheen, naar mij
jullie die moe en overbelast zijn
en ik zal jullie rust geven.
Neem mijn juk op je en leer van mij
want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zul je rust vinden
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Daarbij heb ik een vraag. Het leven is vol tegenstrijdigheden.
Kan een last licht zijn? Graaf eens in uw geheugen. Ooit zoiets meegemaakt?
Ik vind het leuk om reacties te ontvangen.
Tot de volgende keer!

Willemien Keuning
wjkeuning@me.com



Van de diaconie

Iedereen die een bedrag heeft overgemaakt op de diaconierekening: bedankt voor jullie bijdrage. Mochten er mensen zijn die het van plan waren maar er nog niet aan toegekomen zijn: dat kan alsnog. De coronapandemie is nog niet voorbij en wereldwijd zijn er heel veel mensen die niet een paar maanden zonder inkomsten kunnen. Als u een bedrag stort op NL 95 RABO 0330 8535 11 t.n.v. Diaconie NH Mantgum en Skillaerd, dan storten wij het door naar Kerk in Actie, noodhulp in tijden van Corona.

De diakenen,

Jelle Sybesma & Esther Langedijk