

Nieuwsbrief Doarpstsjerke Mantgum & Skillaerd 19 oktober 2020

Voorzitter	Rinse de Groot	(06) 51 96 89 90
Scriba	Boukje Jilderda	(06) 45 82 75 96
Predikant	Willemien Keuning	(06) 43 63 75 75

www.pkn-mantgum.nl

Facebook Doarpstsjerke Mantgum en Skillaerd

Fan de foarsitter

Yn de tsjinst fan ôfrûne sneintemoarn is der bekend makke dat der foarearst gjin tsjinsten mear hâlden wurde sille. Ek "Breek de week" op woansdetemoarns sil foarearst op in sacht sin setten wurde en is de tsjerke op dizze moarn ek net mear iepen. De tsjerkeried hat dit bislût nimme moatten mei pine yn it hert, mar mei it sûne ferstân foarop. It is lykwols tastien om mei 30 minsken byinoar te kommen, mar troch de ûntwikkelingen rûnom de "Corona ûtbraak" fine we dat it net langer ferantwurde is om de tsjerke iepen te stellen foar dizze aktiviteiten. It is jammer dat we dit net dwaan kinne om ek de ferbining mei de gemeente en de minsken út it doarp stâl jaan te kinnen. It firus is oeral aktief, ek yn ús doarp. Om der wis fan te wêzen dat we net in boarne fan besmetting binne by dizze aktiviteiten, koe de tsjerkeried net oars as dit bislût nimme. We sille de aktualiteit hjiryn ûteraard folgjen bliuwe en sadra as it kin wer oergean ta it iepenjen fan de tsjerke foar dizze aktiviteiten.

De klokken sille de kommende wiken net mear op sneintemoarn om kertier oer njoggenen lide om elkenien te noegjen om nei tsjerke te gean. Ek de klanken fan it oargel sille swije en de wurden dy sprutsen wurde binne ferstomme. Ek it praatsje meiinoar tidens it kofjedrinken nei de tsjinst of op woansdetemoarn sille net mear útsprutsen wurde. We sille as tsjerkeried der alles oan dwaan om de ferbining mei de gemeente geande te hâlden en jimme op de hichte te hâlden. Allegear it goede tawinske en bliuw sûn!

Rinse S. de Groot

Tijdens het ochtendgebed van afgelopen zondag luisterden we naar Lied 818 uit het Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk. De tekst is van Andries Govaart.

Niet is het laatste woord gesproken,
Er klinkt een lied, al is het nacht.
Onzeker gaan wij, lotgenoten,
Op weg met wie ons samenbracht.
Wat komen zal is nog verborgen,
God weet, wat ons te wachten staat:
Het stille licht, een nieuwe morgen,
Waarmee ik mij verzoenen laat.

Wie als water uitgegoten
De dorre grond tot bloeien brengt;
Wie als de dauw daalt in de morgen
En schepping teer met licht doordrenkt,
Leeft niet vergeefs, gaat niet verloren
In duisternis van niemandsland.
Een naam klinkt in het wuivend koren:
Belofte van het nieuwe land

Maandag 2 november 2020 Allerzielen



Op maandag 2 november is het Allerzielen. Op deze bijzonder dag is de Doarpstsjerke de hele dag open. Voor iedereen uit Mantgum en omstreken, jong en oud die een kaarsje wil aansteken voor iemand die er niet meer is, voor iemand die gemist wordt, voor iemand die geen naam heeft.

Welkom in de Mariakerk. Het is er stil en u mag er zijn zoals u bent en zolang als u wilt.

Wij overnachten in elkaars schaduw.
Wij worden wakker van het eerste licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam
heeft geroepen.
Dan zal ik leven.

Huub Oosterhuis

Datum: Maandag 2 november 2020
Waar: Mariakerk van Mantgum
Tijd: 10.00 tot 17.00 uur

Woensdag 18 november 2020 Gemeenteavond

Op woensdag 18 november willen we graag een gemeenteavond organiseren. We hopen dat dat mogelijk is en houden u uiteraard daarvan op de hoogte.

Wilt u graag bezoek ontvangen dan kunt u contact opnemen met Ds. Willemien of ouderling pastoraat Gudula van Beem. (06 512 610 94)

Uiteraard doen we dat op anderhalve meter en in goede gezondheid.

Voor vragen van welke aard dan ook, kunt u altijd contact opnemen met de voorzitter, scriba of predikant.

Houd moed
Heb lief
In goede gezondheid
Tot ziens